

## Jaargang 38, Nummer 1, januari februari maart

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen  
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

### Anders dan anders

Zal het ooit weer  
kerstmis zijn  
zoals in mijn herinnering  
toen ik als kind keek  
naar ijsbloemen op het raam.

De geur rook  
van een denneboom  
die versierd met lichtjes  
stond te pronken in onze kamer.

Waar wij dronken  
warme chocolademelk  
spelletjes speelden  
monopoly of ganzenbord  
het ging nooit vervelen.

Het is al lang geleden  
maar het gevoel van  
een liefdevol samenzijn  
is mij na zoveel  
jaren altijd bijgebleven.

(Paula Hagnaars)



**Halloweenfeest**  
pagina 5



**Genieten van de laatste  
zomerzon**  
pagina 7



**Operatie pompoensoep**  
pagina 9



**Sintontbijt**  
pagina 10

## Welkom



Wat een jaar...

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar met Covid 19 in de hoofdrol. Het virus hield ons een jaar in zijn greep.

Deze pandemie bracht wondermooie kwaliteiten bij onze mensen naar boven.

We leerden onvermoeide krachten van inzet en toewijding bij heel wat mensen kennen.

Een warm gevoel als we terugblikken op de helpende handen van familieleden en vrijwilligers de afgelopen maanden.

De liefdevolle berichten en cadeaus gaven de moed om verder te gaan.

We draaien de bladzijde om en kijken 2021 hoopvol tegemoet.

Het vaccineren kan binnenkort starten en is een eerste stap om de onzichtbare vijand te bestrijden.

2021 wordt ongetwijfeld een nieuw, mooi hoofdstuk van elkaar ontmoeten en unieke momenten.

Bedankt voor de steun tijdens het voorbije bewogen jaar.

We wensen u en uw familie een Zalig Kerstfeest en warm 2021!

Bekijk onze kerstwensen via onderstaande link

<https://www.youtube.com/watch?v=fJeN0dZeUsw>

### Colofon

#### Redactie

Joke Vanzieleghem

Lies Vanaudenaerde

Isabelle Delacauw

Frank Vanfleteren

#### Teksten

Dienst EPA

E.H. Domiek Vercruysse

Isabelle Borrey

Eline Nieuwlaet

Sabrina Dhondt

Onze vrijwilligers







**St Bernardus**

woonzorgcentrum

**welkom aan mevrouw  
JULIA COEMAN**  
Rechtzetting vorige editie

Bij de vorige editie is er een fout geslopen bij de voorstelling van mevrouw Coeman.

Mevrouw Coeman die op kamer 468 woont is gehuwd met de heer Heylen. Het echtpaar heeft 3 kinderen en kleinkinderen. Samen met haar man reisde mevrouw graag naar het zuiden van Frankrijk. In haar vrije tijd genoot mevrouw ervan om samen met haar zus kledij te maken voor haar kinderen.



**welkom aan de heer  
GILBERT SALOME**

De heer Salome is de nieuwe bewoner van assistentiewoning 3B van de residentie Zeegalm. De heer Salome werkte 43 jaar als klusjesman van het St-Jan Bergmancollege in Brussel. Hij verbleef daar ter plaatse tijdens de week. In zijn vrije tijd wandelde hij veel. Nu geniet hij van de Franstalige uitzendingen op televisie.



**welkom aan mevrouw  
ANNIE LANDUYT**

Op 12 oktober trok Mevrouw Landuyt in haar assistentiewoning van residentie "Zeegalm". Mevrouw is weduwe en heeft 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Ze wordt goed omringd door haar familie. Vroeger baatte Mevrouw Landuyt samen met haar man een bierhandel uit in Nieuwpoort. Mevrouw is graag onder de mensen, doet bijna dagelijks een wandeling en leest graag!



**welkom aan de heer  
WILFRIED TITECA**

De heer Titeca verblijft op kamer 220. Hij is gehuwd en heeft 1 dochter. Vroeger werkte hij als boekhouder bij "de generale bank", de voorloper van de Fortis. Hij werkte in het Kortrijkse en woonde in Marke. In het weekend en de vakantieperiodes trok hij vaak samen met zijn echtgenote naar hun appartement in De Panne. Hij genoot om samen met zijn echtgenote een ommetje te maken en een gezellig terrasje te doen als afsluiter. In Marke werkte hij graag in zijn tuin.



**welkom aan de heer  
SERGE HAECK**

Sinds 8 oktober verblijft de heer Haeck op kamer 1. Meneer heeft 1 zoon. Hij is graag onder de mensen en kan enorm genieten van een lekkere maaltijd. Muzieknamiddag is zijn favoriete activiteit, hij zingt ook heel graag Franse chansons.

**welkom aan de heer  
ROGER BAELEN**

Sinds oktober verblijft de heer Baelen op Duinroos.

**Welkom@woonzorgcentrum**

**welkom aan de heer  
PIERRE GOBYN**

De heer Gobyn is op 14 oktober de nieuwe bewoner geworden van kamer 331. Hij is weduwnaar en heeft 2 zonen. Vroeger heeft hij nog in de koolmijnen gewerkt. Later deed hij seizoensarbeid bij de boeren. Samen met zijn echtgenote trok hij vaak op vakantie naar het zuiden met de wagen. De heer Gobyn is een grote hondenliefhebber!



**welkom aan mevrouw  
JACQUELINE AMPE**

Op 12 november mochten we mevrouw Ampe verwelkomen op kamer 460. Mevrouw was huisvrouw vroeger en zorgde met veel plezier en liefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Mevrouw vond het ook leuk om kledij te breien voor haar kinderen: truien, mutsen... Jaarlijks ging ze een reisje maken met haar partner en dochter naar verschillende bestemmingen: Polen, Zuid-Frankrijk, Joegoslavië, ... om de plaatselijke cultuur op te snuiven en wandelingen te maken. We kunnen haar plezieren met detectiveverhalen. Ze is ook heel graag onder de mensen.



**welkom aan de heer  
WILLY ROSSEEL**

De heer Rosseel verblijft op kamer 224. Hij verblijft hier sinds 2 september. De heer Rosseel heeft een carrière uitgebouwd als bakker patissier, en dit vanaf de leeftijd van 16 jaar! Hij heeft 2 kinderen 3 kleinkinderen. Nu nog wordt de bakkerij "Rosseel" uitgebaat door zijn kleindochter en haar partner. Eens op pensioen genoot de heer Rosseel van zijn vele reizen naar Tenerife, samen met zijn echtgenote en een ander vriendenpaar! Voor zijn opname in het woonzorghuis verbleef de heer Rosseel in een assistentiewoning van de residentie Kalmburg.



**Welkom aan de heer  
GERMAIN DEZEURE**

Op 2 november is de heer Dezeure Germain verhuisd van een assistentiewoning in de residentie "Zeegalm" naar de wooneenheid "Zeebries" van het woonzorghuis. Hij is weduwnaar en heeft 1 zoon. De heer Dezeure stond in het onderwijs. Hij had daarnaast een passie voor cultuur en heeft veel betekend voor vele realisaties in De Panne. Zo heeft hij, uiteraard samen met enkele anderen, gezorgd dat het monument "Pier Kloeffe" er gekomen is.



**welkom aan mevrouw  
MARGUERITE BLANCKAERT**

Mevrouw Blanckaert is tijdens de maand december ingetrokken in assistentiewoning 006 op de gelijkvloerse verdieping. Mevrouw Blanckaert is weduwe en heeft 3 zonen. Mevrouw werkte vroeger als poetsvrouw in verschillende horecazaken zoals de "Fox" en in het "Strandmotel". Zij is graag onder de mensen en vertoefde vroeger heel vaak op rommelmarkten waar ze kleine spullen aan de man bracht.



**Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van harte welkom!**

Bewoners die later dan 16 december 2020 bij ons hun intrek hebben genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.



## Vorbije activiteiten

### Kermisweek in eigen huis



*“Als Pannenaars verlangen wij jaarlijks naar de kermisperiode. Niet voor de attracties, maar voor een echte ouderwetse oliebol.”*



### Halloweenfeest



Rond het huis en binnen zitten allemaal griezelige spinnen. Er is geen beweging op straat, alleen een griezel die op een neer gaat. De griezelige pompoenen staan aan de deur, daarin een theelicht met een lekkere geur. Laat maar begaan, hier is geen gevaar. Welkom op het Halloweenfeest!





## Vorbije activiteiten

### Mannendag



Een nieuwe traditie is ontstaan. Mannendag ontstond in 1999.

Dit om de gelijkheid tussen mannen & vrouwen te benadrukken.

Tijd om even gezellig samen te keuvelen (ja ook mannen kunnen dit) bij een hapje en een drankje. Santé...



### Wereldierendag

In deze harde wereld  
vol ellende en verdriet.  
Ben je vaak onzeker  
en vertrouw je zelfs vele vrienden niet.  
Wat is er dan mooier  
in je korte bestaan,  
om met dieren als vrienden  
door het leven te gaan.  
Je kunt ze altijd vertrouwen,  
ze geven je vreugde en plezier.  
En hun liefde zal je nooit berouwen.  
Daarom hou ik zoveel van mijn dier.





## Vorbije activiteiten

### Genieten van de laatste zomerzon

Even op adem komen met het hoefgetrappel van een echt Belgisch trekpaard. Kracht, passie en schoonheid waren de ingrediënten voor een geslaagde tocht doorheen De Panne.





## Vorbije activiteiten

### Kerst- & Adventskransen



*Kerstkrans aan de deur  
kerst, het feest van vergeven  
wees nou eens eerlijk  
vergeving schenkt verlichting  
heerlijk om zo te leven.*



### Trivial Pursuit

Met een vergrote vorm van Trivial Pursuit hebben de bewoners gepronkt met hun kennis omtrent verscheidene onderwerpen. Dit zorgde voor een gezellige namiddag met veel gelach en leuke verhalen. Eens benieuwd welk spel we de volgende keer zullen spelen...





## Vorbije activiteiten

### Operatie pompoensoep

Nadat de poorten van Plopsaland De Panne moesten sluiten, bleven duizenden pompoenen over. Om verspilling tegen te gaan, ging Plopsaland op zoek naar een leuke oplossing. Tientallen vrijwilligers en 1.500 liter pompoensoep voor de woonzorgcentra: dit is 'Operatie Pompoensoep'. De soep werd uitgedeeld door Kabouter Plop die hartelijk ontvangen werd door onze bewoners en Qader.





# Vorbije activiteiten

## Sintontbijt



*De stoomboot ligt weer aan de kade  
vol met letters van chocolade.  
Voor iedereen is een cadeautje  
en een pepernootje.  
Pieten staan te springen  
kinderen die liedjes zingen.  
Wat 'n gezelligheid  
sinterklaas is zo'n fijne tijd.*





## Vorbije activiteiten

### Dankjewel

De afgelopen periode werden bewoners en medewerkers overspoeld met leuke attenties en liefdevolle boodschappen. De medewerkers en bewoners hebben kunnen smullen van de lekkere chocolade geschonken door P&J. Daarnaast kregen de medewerkers pralines van de vrienden van de rusthuizen.

De vrijwilligers schonken elke bewoner een zoete 'Frangipane' kerst attentie.

Naast al dat lekkers werden er ook liefdevolle boodschappen richting de bewoners gestuurd. De leerlingen van het Immaculata schreven mooie brieven, waarop de bewoners ook in de pen kropen. De Facebookoproep voor kerstkaarten was een enorm succes. Verschillende scholen kwamen hun kaartjes persoonlijk overhanden en we kregen er veel toegestuurd van de individuele schrijvers.

Voor al dit moois zeggen wij hartelijk bedankt!





## Assistentiewoningen Kalmburg

### Het is weer die tijd van het jaar...

Sinterklaas is terug naar Spanje. Dat betekent dat het tijd is om Kerstmis voor te bereiden. De bewoners van Kalmburg maken er altijd hun werk van om de residentie in een mooi kerstjasje te steken. Dit jaar was dit opnieuw het geval met hun prachtige kerstboom als pronkstuk. Ze hebben zelfs al hun eigen kleine kerstman voorzien. Hier zijn de mensen alvast klaar om een mooie Kerst te beleven.



## Van dichtbij

*In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of bepaalde thema's met de lezer te delen. Deze keer is deze gelegenheid voor Maria Vijfeycken van het woonzorghuis.*

**Mevrouw Maria Vijfeycken** van ons woonzorghuis  
Thema: Verjaren op sinterklaas



Dit is mevrouw Maria Vijfeycken en zij verjaart op 06/12. Dit is niet enkel haar verjaardag, maar ook sinterklaas. Wij vroegen ons af hoe het zou zijn om te verjaren op een dag dat sowieso al feest is. Maria vond dit helemaal niet erg, in tegendeel ze vond het heel leuk. Toen ze geboren werd, kwamen alle kinderen kijken naar dat kindje van Sinterklaas. En iedereen kreeg dan een ronde koek met crème, wat tot op de dag van vandaag nog altijd haar favoriete koek is.

Als Maria terugdenkt aan haar kindertijd vond ze het helemaal niet erg te verjaren op Sinterklaas. Dit werd een van haar favoriete feesten als kind. Ze vertelde dat er 's ochtends altijd snoepjes bij haar brief voor de Sint lagen en allerlei leuke cadeautjes.

Toen ze 12 jaar was, begonnen de geruchten op de speelplaats dat de Sint niet bestond en dat dit de ouders waren. Maria geloofde dit niet, want haar ouders waren naar haar mening niet rijk genoeg om de Sint te zijn.

Maria vond het niet erg te verjaren op Sinterklaas. Haar verjaardag was een heel groot feest, in tegenstelling tot kinderen die op een normale dag jarig zijn.





## Assistentiewoningen Zeegalm

### O denneboom

*O denneboom, o denneboom.  
Wat zijn je takken wonderschoon.*

*Ik heb je laatst int bos zien staan,  
toen zaten er geen kaarsjes aan.*

*O denneboom, o denneboom.  
Wat zijn je takken wonderschoon.*



## Denksport

### Kerstmis

E	K	P	C	F	A	M	I	L	I	E	C	N	U	X	D	T	R
G	D	P	X	X	M	F	D	C	A	D	E	A	U	T	J	E	S
B	Y	B	D	Y	P	C	N	Y	G	N	F	U	U	S	I	S	H
G	J	K	E	R	S	B	A	L	L	E	N	F	G	I	A	N	F
I	L	S	E	J	D	E	I	L	I	G	Y	B	F	P	H	H	P
P	U	V	G	R	G	P	I	E	K	L	I	C	H	T	J	E	S
M	M	J	B	U	X	O	C	K	E	R	S	T	M	A	N	O	B
K	Y	Q	Q	J	F	O	D	E	N	N	E	N	B	O	O	M	R
D	N	A	P	E	L	B	D	F	U	P	V	C	Q	V	B	T	W
C	X	H	E	T	M	S	E	J	S	N	A	R	K	D	D	I	I
E	V	B	R	F	R	E	B	M	E	C	E	D	Q	E	M	B	N
S	P	Z	U	T	H	C	A	N	T	S	R	E	K	P	E	N	T
H	Q	D	X	J	M	R	E	T	S	R	U	C	Z	F	R	F	E
Y	P	D	C	S	N	E	E	U	W	P	O	P	Y	H	B	J	R
P	A	D	J	Q	T	L	O	Y	L	R	I	P	P	H	N	H	T
D	F	I	T	B	T	S	T	Z	S	S	X	K	F	R	M	F	C
F	E	T	R	O	O	B	E	G	W	I	H	I	I	M	D	F	M
L	A	T	S	I	C	K	Y	P	W	T	E	Z	C	U	Q	Y	F

- |            |           |
|------------|-----------|
| Ballen     | Kransjes  |
| Cadeautjes | Lichtjes  |
| December   | Liedjes   |
| Dennenboom | Piek      |
| Familie    | Sneeuwpop |
| Geboorte   | Stal      |
| Kerstman   | Ster      |
| Kerstmis   | Winter    |





## Qader's blog

### Liefde in overvloed

Dag lezers en lezeressen, dag vrienden en vriendinnen.

Zondag 4 oktober was het werelddierendag. Een dag waar ik extra profiteer van mensen die over mijn buikje strelen. Eigenlijk is het in ons woonzorghuis altijd een beetje werelddierendag, want alle bewoners beschouwen mij als hun eigen hondje.



### POOT IN DE HAND



Qader is niet enkel de trouwe vriend van de bewoners, maar ook van de medewerkers. Zo helpt ze bijvoorbeeld vaak met onze kinesiste Katharina. Qader zorgt in de kinezaal samen met de medewerkers voor een leuke sfeer en helpt de mensen te motiveren om oefeningen te komen doen. Wie zegt nu ook nee tegen zo'n lieve hond.

## Thuisverplegingsdienst

**Wij...  
zijn Gedreven  
zijn Gemotiveerd  
zijn Gespecialiseerd  
staan voor Gastvrije Zorg  
en doen alles met een Glimlach.**



**St Bernardus**  
thuisverpleging

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren

☎ 0475/54 86 94

✉ thuisverpleging@sint-bernardus.be

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald) Koksijde.



## In de kijker

Net zoals tijdens de eerste coronagolf hebben we nu ook veel steun van onze vrijwilligers. Enkelen van hen zijn onder andere mensen die wegens Covid-19 hun dagdagelijkse job niet kunnen uitvoeren. Eén van deze mensen is Famke.

Tijdens de eerste golf schreef Famke zich in via het online forum 'De Panne Helpt' op zoek naar vrijwilligerswerk. Ze koos bewust voor ons woonzorghuis, omdat ze merkte dat we toen niet veel aanmeldingen hadden. Zij was van de mening dat de bewoners af en toe nood hebben aan een nieuw gezicht en schreef zich in. Haar ervaring toen vond ze heel leuk en besliste tijdens deze tweede golf om opnieuw bij ons vrijwilligerswerk te doen. Want ook Plopsaqua, waar ze werkt, moest opnieuw de deuren sluiten.



De bewoners doen haar denken aan haar eigen grootouders die ze al heel lang niet meer gezien heeft. Zowel het personeel als de bewoners zijn zeer vriendelijk, wat het werk nog aangenamer maakt. Famke raadt iedereen vrijwilligerswerk aan die nood heeft aan zinvolle dagbesteding en sociaal contact in deze sombere dagen.

## De familiehoek

### TIP

**Maak je eigen Gazette**

Ga samen aan de slag en creëer een eigen familie-gazette. Knip en plak wat mooie foto's, schrijf liefdevolle boodschappen en verras uw familielid.

### ZOEKERTJE

Onze vrouwelijke bewoners zijn opnieuw aan het breien geslaan. Zo erg zelfs dat ze bijna door hun voorraad wol zitten. Heeft u nog bollen wol liggen en gebruikt u deze niet? Spreek dan iemand van de dienst EPA aan en kom ze doneren.

### ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?

Bent u iemand met een hart voor ouderen die genieten van sociaal contact, neem dan contact op met Isabelle Delacauw van de dienst EPA.

## VOOR DE BOEKENVERSLINDERS...

Beste bewoner, bent u een boekenverslinder?

Neem dan contact met de dienst epa.

Wij halen voor u de boeken die u wenst.

Voor mensen met een wat verminderd zicht, zijn er boeken gedrukt in grote letters.



## Humorhoekje

### Coronatijden



### Bertje

Een vrouw komt, met haar 14 kinders, bij de paster. De kleinste, van twee jaar oud, gaat eerst bij de paster.

"En Manneke.. 'oe noemde gij? "

"Bertje meneer pastoor"

"Ah da's ne mooie naam"

De tweede kleine komt binnen "En manneke 'oe noemde gij?"

"Ikke? Bertje meneer pastoor"

"Ah ook al Bertje"

Allee, dat gaat zo door tot den oudste, van 15, binnenkomt "En 'oe noemde gij, grote jongen?"

"Ikke menier de pastre? Mine naome es Bertje"

Nu begint de paster zich vragen te stellen, en roept de moeder "Noemen al uw kinders Bertje?"

"Jaon's menier de pastre. Da es vrie gemakkelijk, als ze moeten opstaon roepe k'ik Bertje opstaon en voila ze zijn ollemolle ip. Als ze moeten eten Bertje, komen d'et'n en voila ze zitt'n ollemolle aan tôle"

"Maar als ge nu maar ene kleine nodig hebt, wat doede dan?"

"Ah toens roep 'k ze bij ulderen achternaome"



## Verjaardagen

### Bewoners woonzorghuis

#### JANUARI

Ralf Mylle	01/01
Norbert Mus	07/01
Marcel Caufriez	07/01
Dina Deboyser	10/01
Godelieve Lambert	15/01
Ingrid Vanhee	15/01
Palma Winne	16/01
Arlette Knits	22/01
Noela Dewitte	25/01

#### FEBRUARI

Roger Paepe	01/02
Germain Dezeure	04/02
Fernanda Gillez	07/02
Marie-Rose Delporte	08/02
Renee Flore	08/02
Lydie Tahon	10/02
Rachel Schoolaert	10/02
Marie Vandeputte	14/02
Elza Heirbaut	14/02
Jeanne Unzell	15/02
Denise Huyghe	18/02
Andre Roose	19/02
Jenny Deboot	20/02
Mariette Van Den Durpel	20/02
Pierre Gobyn	25/02
Irene Vandepitte	28/02

#### MAART

Evelyne Devriendt	02/03
Ivonna Dulle	02/03
Roger Baelen	09/03
Lodewijk Marien	14/03
Irène Moerman	14/03
Ricky Lucas	18/03
Diana Mussly	20/03
Bertha Dewitte	29/03
Bertha Goes	29/03
Clara Devloo	31/03

### Bewoners assistentie woningen

#### JANUARI

Joséan Nowe	23/01
-------------	-------

#### FEBRUARI

Georges Brouckaert	02/02
Joanna Everts	04/02
Gustave Ollevier	16/02
Jeannine Bolle-Logghe	21/02

#### MAART

Magdalena Marvellie	16/03
Jean Bruno	20/03
Jeannie Deboyser	28/03

### Medewerkers

#### JANUARI

Griet Bruynooghe	01/01
Brigitte De Schrijver	05/01
Dirk Gesquiere	07/01
Els Declerck	07/01
Joke Vanzieleghem	08/01
Herman Lemiere	17/01
Marissa Pristo	19/01

#### FEBRUARI

Nancy Van Den Berghe	02/02
Sonja Lambersy	03/02
Sara Defoer	04/02
Annick Pieters	08/02
Jessika Brock	19/02
Asad Mohamed Muhuyadin	20/02
Lieve Vandamme	23/02
Nikita Coppillie	24/02

#### MAART

Silvie Seynhaeve	08/03
Bernadette Gaytant	10/03
Caroline Samyn	13/03
Nele Sinnaghel	18/03
Katharina Jarocki	27/03
Sharon Cambier	29/03

### Vrijwilligers

#### JANUARI

Nora Vanegroo	10/01
Stef Schoofs	12/01
Arnold Vannieuwenhuysse	16/01
Ronny Schoolaert	24/01
Ceron Charlemagne	28/01

#### FEBRUARI

Emiel Dewals	10/02
Marc Coopman	11/02
Rosanne Leys	11/02
Jeannine Pauwels	15/02
Beatrice Bonte	17/02
Martine Recour	20/02
Johan Van Coillie	26/02

#### MAART

Tamara Grymonprez	05/03
Paul Delcloo	12/03
Madeleine Marvellie	16/03
Robert Marien	19/03
Wivina Verhaeren	21/03
Rosa Biesen	25/03



## Nieuwe medewerkers

*welkom aan mevrouw*  
**Cassandra Bosquet**  
Verpleegkundige

Cassandra werkt sinds 1 oktober als verpleegkundige op dienst Zeebries. Ze is 26 jaar en woonachtig te Duinkerke. Cassandra heeft een zoontje Marceau van 8 maand. Haar hobby's zijn voornamelijk reizen en uitgaan, maar door dit coronajaar kwamen haar plannen echter wat in het gedrang.



*welkom aan mevrouw*  
**Cathy Vanelle**  
Verpleegkundige

Cathy is 24 jaar en werkt als verpleegkundige op dienst Duinroos. Ze is woonachtig in Cappelle la Grande, bij Duinkerke.



*welkom aan mevrouw*  
**Assia De Zaeyer**  
Dienst interieur

Assia werkt sinds kort bij dienst interieurzorg. Ze is woonachtig in Veurne. Verder kan je haar terugvinden op de dansvloer van sporthal De Panne, waar ze regelmatig aan salsa doet.



*welkom aan de heer*  
**Pascal Bourgois**  
Kinesist

Pascal werkt in ons WZC als kinesitherapeut. Hij is woonachtig in Oostende. Hij is al van jongs af aan een zéér sportief persoon. Hij liep bijvoorbeeld reeds 5 marathons. Nu komt hij regelmatig met de fiets (40km) naar het werk en geeft af en toe nog zwemlessen. Naast zijn sportieve kant kan hij ook echt genieten van het Bourgondische. Een lekkere maaltijd en een goed glaasje wijn. Mede door dat is hij Secretaris van de Vlaamse wijngilde Commanderie Kust Oostende.





## Pastoraal

We stappen 2021 binnen. Het wordt in elk geval op alle vlak een nieuw en een ander jaar dan het voorbije. Bijna de helft van het voorbije jaar konden we in de kerken niet meer vieren, ook in het WZC konden er geen vieringen meer plaatsvinden. We konden wel onverminderd blijven deelnemen aan de vieringen, die op radio, tv en via livestreaming werden aangeboden. Ook het komende jaar, vooral in het voorjaar, zullen we via deze wijze ons van het nodige spirituele voedsel dienen te voorzien. Zo zal er wekelijks, elke zondag, op Nederland 2, om 10u00, een eucharistieviering te volgen zijn.



In de lockdown hadden we nog meer dan anders nood om elkaar te zien, bij elkaar te kunnen zijn, een woordje te zeggen. Wij mensen zijn relationele wezens. We hebben elkaar nodig. Laten we het komende jaar er terug zijn voor elkaar en met elkaar verbonden zijn en leven. Maar een levensgrote opdracht voor elke mens is om allereerst de band met de Bron van alle leven te zoeken en te verdiepen. Hoe standvastig zijn we geworteld in de Grond van ons bestaan? Daar, bij de Bron, die men in alle stilte vindt, kan onze ziel zich laven 'evenals een moede hinde', zoals Willem Johan van der Molen en Jan Wit psalm 41 hertaald hebben; Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek

zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

Daar, bij de Bron van alle leven, vinden we de kracht om de reis naar buiten te maken, van de bron naar de oceaan. Deze uitwaartse beweging staat voor onze opdracht in familie- en vriendenverband, ons engagement, onze inzet. Als gelovigen zijn we dragers van een visioen, van de droom van God met de mens. Zo treden we in de scheppingsdynamiek van de eerste dagen en worden we bondgenoten van de Schepper, bron van alle leven.

Hier zijn we dan, staande voor U die al wat leeft bemint.  
 En zingen uw en onze hoop uit over deze dag, over ons werk, over ons samen leven.  
 Zegen ons allen één voor één dat wij horen wat moet gehoord, dat wij spreken waar moet gesproken.  
 Zegen ons met uw ontferming over allen die aan onze zorg worden toevertrouwd.  
 In uw naam bidden wij, lachen en wenen wij, in lief en leed, de een met de ander ... naar U toe, omdat Gij  
 niet ver weg zijt voor wie U roepen.  
 Want het kan toch niet uw bedoeling zijn dat wij vallen en niet meer opstaan, dat wij verdwalen en geen rust  
 meer vinden.  
 Wees ons daarom in mensen nabij, Toegewijd en trouw dat wij leven.  
 En geef dat wij zo'n mensen zijn.  
 Dat vragen wij U door Jezus Christus, die Uw weg van menslievendheid voluit is gegaan.

(Filip Zutterman)



## Pastoraal

### Gedachtenisviering

Het voorbije jaar hebben wij en de bewoners in uitzonderlijke omstandigheden afscheid moeten nemen. Door de coronacrisis hadden de uitvaartdiensten plaats in beperkte kring en konden wij niet nabij zijn op dat moment, zoals dat gebruikelijk gebeurt. Wij konden niet troostend bijstaan door onze biddende aanwezigheid, noch ons medeleven gepast uitdrukken. Daarom werden de overledenen van het voorbije jaar bij naam genoemd en aan God toevertrouwd tijdens een gedachtenisviering per leefgroepbubbel.



Hierbij nog een bezinningstekst van Jan-Frans Lindemans die in de viering gebruikt werd:

Zal het ooit wennen jouw stem niet meer te horen? Zoveel hadden wij elkaar nog te vertellen. Zoveel wou ik je nog vragen.

Zal het ooit wennen jouw gezelschap te missen? Zo leeg die plaats aan tafel. Zo zeer mis ik die gulle lach. De wijn smaakt nu niet meer.

Zal het ooit wennen jouw warmte niet meer te voelen? Zo geruststellend, jouw levensadem. Zoveel wou ik nog van je houden. Nu is er alleen nog die kilte.

Zal het ooit wennen jouw naam niet meer te noemen? Zo teder als een kreet. Zo wou ik je nog roepen. Jouw naam klinkt nu als een echo.

'Het zal wel wennen' zeggen de mensen, 'de tijd heelt' zeggen zij goedbedoeld. Maar ik wil niet vergeten, ik wil het niet gewoon worden. Jij was onvergetelijk, Buitengewoon.

### Oktobermaand - missiemaand

#### Pannenkoekenverkoop

Ondanks Corona hebben we dit jaar terug pannenkoeken verkocht tvv van het missie-project van de zusters Bernardinnen.

De netto opbrengst dit jaar bedraagt 245 €

Dank u wel voor de steun aan iedereen die pannenkoeken gekocht of genuttigd heeft.

#### Hoe de 'kleine goedheid' van velen grote wonderen doet ...

**Marie** is weduwe en moeilijk te been. Ze verplaatst zich met een kruk. Ze heeft last van pijnlijke knieën, maar heeft niet de mogelijkheid om zich te laten opereren.



Ze heeft twee kinderen, van wie een zoon, Claude, die op 13 maart 2020 is overleden – 29 jaar. Hij liet een jongetje van 6 jaar na dat sindsdien bij Marie verblijft.

Toen haar zoon in de loop van zijn ziekte in het hospitaal verbleef, zorgde Marie voor hem. In Rwanda is het de gewoonte dat de familie bij de zieke blijft, zelf zorgt voor eten en hulp biedt waar nodig.

In het ziekenhuis leert Marie Espérance kennen. Een zwaar zieke vrouw, terminaal van AIDS en bovendien hoogzwanger. De vader is onbekend. Er is niemand om voor Espérance te zorgen. Zij krijgt te eten van het ziekenhuispersoneel, maar verder staat ze er alleen voor. Marie zorgt

voor Espérance alsof het haar eigen dochter is. Zij bevalt van een meisje, **Abiya**, jammer genoeg eveneens besmet met AIDS. Voor ze sterft, vraagt Espérance aan het ziekenhuispersoneel dat ze haar kindje aan Marie zouden geven – zij zal er zeker goed voor zorgen.

Het ziekenhuis gaf het kindje aan de familie, aan een broer van Espérance. Het meisje wordt er verwaarloosd en na 6 maanden komt het – ondervoed – bij Marie. Zij zorgt nu ongeveer 2 jaar voor Abiya. Bezorgd om de toekomst van het meisje, dat bovendien omwille van haar ziekte voortdurende geneeskundige verzorging nodig heeft, deed zij onlangs beroep op zr. Marie-Josée. Haar vraag : 'zoek toch iemand die voor Abiya zal zorgen, mocht ik sterven'.

Dank zij jullie financiële steun aan het 'Kura House' kan zr. Marie-Josée nu helpen, o.a. door ervoor te zorgen dat Abiya de nodige medicatie heeft, zodat zij – met haar AIDSziekte – verder kan opgroeien. Zo krijgt ze kans op een hoopvolle toekomst.

Onze oprechte DANK voor elke steun.  
zr. Noëlla, zusters Bernardinnen



## Pastoraal

### Advent

Advent beleven is eigenlijk niets anders dan 'groeien naar het licht'  
 Het is uitzien naar de komst van Jezus, die het licht van de wereld wordt genoemd.  
 Vier weken lang mogen wij open komen voor het licht dat ons op zoek laat gaan  
 Naar het mooiste in onszelf,  
 naar onze eigenlijke bestemming,  
 naar het antwoord op onze diepste levensvragen.



### AGENDA

6 januari vieren we DRIEKONINGEN in ons WZC.



2 februari MARIA LICHTMIS



17 februari ASWOENSDAG



### ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES

#### Mevrouw Eliane Legein

° geboren op 23 mei 1942  
 + overleden op 25 september 2020

#### Mevrouw Godelieve Vanden Bulcke

° geboren op 25 juli 1938  
 + overleden op 8 oktober 2020

#### Meneer Jacques Schollaert

° geboren op 14 maart 1947 te  
 + overleden op 17 oktober 2020  
 Weduwnaar van Mevrouw Sonia Devos

#### Mevrouw Solange Schottey

° geboren op 10 juli 1933  
 + overleden op 27 oktober 2020  
 Weduwe van de heer André Deblieck

#### Mevrouw Yvonne Vanclooster

° geboren op 7 november 1929  
 + overleden op 3 november 2020  
 Weduwe van de heer Roger Vantournhout

#### Mevrouw Christiana Guillemont

° geboren op 22 februari 1933  
 + overleden op 6 november 2020  
 Weduwe van de heer Charles Casier

#### Meneer Alexander Spiessens

° geboren op 24 november 1932  
 + overleden op 12 november 2020

#### Mevrouw Marie-Thérèse Cornette

° geboren op 19 juli 1929  
 + overleden op 18 november 2020  
 Echtgenote van de heer Remi Oyaert

#### Meneer Julien Coulier

° geboren op 6 april 1924  
 + overleden op 30 november 2020  
 Echtgenoot van mevrouw Dina Deboyser

#### Meneer Jerome Depotter

° geboren op 8 mei 1934  
 + overleden op 3 december 2020  
 Weduwnaar van mevrouw Lena Lycke



## Bouwen aan de toekomst

**In deze rubriek proberen we u de huidige stand van zaken verder toe te lichten.**

Aan de hand van deze rubriek 'Bouwen aan de toekomst' geven we u graag wat meer informatie omtrent de huidige stand van zaken.

Na de voorbije maanden is er opnieuw veel veranderd in verband met de verbouwingen. Met de vele veranderingen die plaats vonden, zetten we ze graag nog even op een rijtje voor u.

### Planning en stand der werken:

De keuken is volledig afgewerkt en in gebruik genomen door ons keukenteam. Men beschikt nu over een nieuwe steamer, koelcel en een volledig nieuwe dampkap. Door de nieuwe flow is het nu heel praktisch om via de keuken de brasserie te bedienen. Nu de keuken hun nieuwe werkruimte heeft, is de rust in de aanpalende kinéruimte ook weergekeerd.



De doorgang via de brasserie werd midden oktober gesloten om de verbouwingen daar op te starten. Aan de ingang werd de nieuwe doorgang tegelijkertijd geopend. De burelen, vergaderzalen, personeelsruimte en het kapsalon zijn in uitvoering, na het bouwverlof wordt dit gefinaliseerd.





## Bouwen aan de toekomst



Ook op de diensten zijn er al grote veranderingen zichtbaar. Het bewonerstoilet aan de dagzaal werd uitgebroken. De pleisterwerken en de vloeren op +1 en +2 zijn afgewerkt. Deze doorgang zorgt voor een vlottere werking van zowel het zorgpersoneel, begeleiders wonen en leven, dienst interieur als het keukenpersoneel.

De verpleegpost, badkamer en bewonerstoilet zijn nog niet afgewerkt wegens vertragingen tgv. Covid maar staan gepland voor half januari.

Op +3 liepen de verbouwingen iets meer vertraging op wegens de werken aan het dak. De werkmannen hebben een extra versnelling ingezet om daar het dak water en winddicht te krijgen tegen het bouwverlof. In het algemeen is het gepland dat +0, +1 en +2 klaar zijn tegen eind februari. Tegen half april zal dan ook +3 volgen met een volledig afgewerkte doorgang.



In november werd de middenlift, kant Lindenlaan, gemoderniseerd, zodat bewoners met dementie niet meer abusievelijk via de lift naar een andere verdieping kunnen. Tijdens dit proces besloot de motor het te begeven, waardoor die terwijl ook vervangen werd. Al bij al wil dit zeggen dat we nu in plaats van 15 jaar, voor 20 jaar zonder zorgen op en neer kunnen. 😊

Midden december werd de modulaire bouw volledig leeg gehaald en klaargemaakt om te demonteren. Dit modulair gebouw heeft zijn groot nut bewezen en zal op 18 en 19 januari getransporteerd worden naar een andere woonzorgvoorziening.

Vanaf half februari starten we dan de werken voor het nieuwe centrum voor dagverzorging die in gebruik dient genomen te worden vanaf 1 oktober.



In tussentijd maken we dat het voor bewoners en familie aangenaam vertoeven is in de tuin, die dan na het bouwverlof in zijn totaliteit zal heraangelegd worden.





# St Bernardus

woonzorghuis

