

Jaargang 38, Nummer 3, juli augustus september

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

Alle dagen feest

*Ik wil snoepen elke dag
en zingen als ik lach.
Tekeergaan als een beest.
Ik wil alle dagen feest!*

*Alle dagen feest.
Klappen, springen, dansen.
Lekker laat naar bed
en geen mens die een wekker voor me zet.*

*Ik wil lachen, ik wil ijsjes.
Dans met alle leuke meisjes.
Daarvan hou ik toch het meest.
Ik wil alle dagen feest!*

- M. van Tol



Pasen
pagina 5



Pannenkoekenfeest
pagina 6



Ohlalala frietjes, ze komen goed van pas!
pagina 8



Eén voor allen, allen tegen vallen
pagina 12



Welkom

Doe mij maar bubbels in een glaasje, Cola met een rietje of bier uit een flesje.

Geef mij de zonnecrème en zet voor mij een leuk muziekje op.

Geef mij de zon en een verfrissend ijsje.

Zomer! We zijn zo blij dat je er bent.

De zorgsector staat al heel het jaar onafgebroken in de schijnwerpers. Corona heeft ons als nooit tevoren aangetoond hoe belangrijk welzijn en zorg zijn.

De medewerkers kwamen de laatste maanden voor de uitdaging te staan om de werking toch nog steeds binnen de richtlijnen optimaal uit te voeren voor onze bewoners.

We werden gesteund door vrijwilligers, die we dan ook enorm dankbaar zijn.

We zijn dan ook blij, tevreden, enthousiast, gemotiveerd en opgelucht dat de overheid terug wat versoepelingen invoert.

Het sociale leven met de omgeving begint beetje bij beetje te herleven en we kunnen weer genieten van onze brasserie.

Ook het activiteitenaanbod heeft toen niet stil gestaan. Enkele pagina's verder zie je dat onze bewoners volop konden genieten van bekende en minder bekende activiteiten.

De bouwwerken in het woonzorghuis en het komende dagverzorgingscentrum zijn nog volop aan de gang. Meer hierover in onze 'bouw'rubriek.

Dus zet je rustig in het zonnetje, smeer je in, zet een leuk achtergrondmuziekje op en lees met veel plezier deze nieuwe editie van de Sint-Bernardus gazette.

Colofon

Redactie

Joke Vanzieleghem

Jolein Levecque

Lies Vanaudenaerde

Isabelle Delacauw

Frank Vanfleteren

Teksten

Dienst EPA

E.H. Domiek Vercruysse

Isabelle Borrey

Eline Nieuwlaet

Sabrina Dhondt

Onze vrijwilligers





St Bernardus
woonzorgcentrum

Welkom@woonzorgcentrum

**welkom aan de heer
MARCEL LASSENCE**

De heer Lassence verblijft sinds maart in het woonzorghuis. Marcel is afkomstig van Maircy, maar woont al enige tijd in De Panne. Meneer is gehuwd, maar heeft geen kinderen. Hij houdt ervan om te gaan wandelen en bezig te zijn in de natuur. Marcel was vroeger adjunct chef bij de Rijkswacht en heeft sinds kort zijn eigen wandelpad hier in De Panne.



**welkom aan de heer
WILLY GHIJSELS**

Willy verblijft sinds april op wooneenheid Zeebries. Hij is afkomstig uit Outer, een deelgemeente van Ninove. Willy is reeds 60 jaar getrouwd met zijn vrouw Maria en ziet haar nog steeds doodgraag. Hij is 40 jaar metser geweest.



**welkom aan mevrouw
JACQUELINE SOLBERGHE**

In april heeft mevrouw Solberghe haar intrek genomen in de assistentiewoning 2A in Zeegalm. Jacqueline heeft jaren gewerkt als zelfstandige, samen met haar echtgenoot, in slagerij "Au Sanglier" in De Panne. Samen met haar echtgenoot maakte ze vele reizen, Italië duidt ze aan als haar favoriete bestemming. Ze is graag onder de mensen en kan ten volle genieten van een terrasje in de zon.



**welkom aan mevrouw
ANNETTE LOBBEDEV**

Annette verblijft sinds midden april op wooneenheid Zeebries. Ze is weduwe en heeft 1 dochter. Tot een jaar geleden hielp Annette dagelijks in het hotel 'Iris' in De Panne, dat werd uitgebaat door haar dochter en nu door haar kleinzoon. Ze was er vaak te zien aan de receptie en hielp ook de klanten waar ze kon. In haar vrije tijd deed ze niets liever dan poetsen en strijken.



**welkom aan mevrouw
JEANNINE CUVELIER**

We verwelkomen mevrouw Cuvelier die in mei op wooneenheid Duinroos is komen wonen. Daar werd ze terug herenigd met haar echtgenoot, waarmee ze al 65 jaar getrouwd is. Jeannine werd geboren in Veurne, maar heeft altijd in De Panne gewoond. Mevrouw haar hobby's zijn naaien en breien. Je zal haar ook geregeld door de gangen zien wandelen in het woonzorghuis, want in beweging blijven is voor haar belangrijk. Jeannine heeft als opdienster in een café in de Zeelaan gewerkt, waar ze gewoon was om een babbeltje te doen met de mensen.



**welkom aan mevrouw
JEANNINE LOGGHE**

Mevrouw Logghe verblijft sinds juni op wooneenheid Zeebries. Ze is in De Panne beter bekend als mevrouw Bolle, van de vroegere schoenmakerij Bolle in De Panne. Zelf was ze jaren kinderopvoedster. Jeannine is geboren in Gent, maar heeft op meerdere plaatsen in België gewoond, zoals: Brussel, Dendermonde, Ieper, De Panne. Jeannine is weduwe en heeft 1 zoon die overleden is. Ze heeft ook 2 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.



**welkom aan mevrouw
ANNY MATTHIJS**

Mevrouw Matthijs heeft in mei haar intrek genomen op het 3e verdiep. Anny is afkomstig van Onkerzele, maar is na haar pensioen samen met haar echtgenoot naar De Panne gekomen. Ze heeft als schoonmaakster in het ziekenhuis van Zottegem gewerkt. Mevrouw heeft 4 kinderen en 7 kleinkinderen. Anny zit niet graag stil en gaat dus vaak gaan wandelen en is altijd blij als ze naar de kinesitherapeut mag om haar conditie te onderhouden.



Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van harte welkom!

Bewoners die later dan 18 juni 2021 bij ons hun intrek hebben genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.

Voelt jouw thuis soms niet meer veilig aan, heb je zorg nodig of je kan niet langer alleen thuis blijven wonen? Dan biedt ons woonzorghuis een oplossing. Een warme en veilige thuisomgeving, vol persoonlijke zorg, op maat van jouw gewoontes, jouw wensen en keuzes. Dag en nacht, jouw leven nabij.

Voor meer informatie staan Isabelle Borrey en Eline Nieuwlaet van onze sociale dienst altijd paraat om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. U kunt hen bereiken via onderstaande contactgegevens.

+32 (0)58 41 11 33

info@sint-bernardus.be



Vorbije activiteiten

Moederdag



*Je moeder blijft je moeder.
Hoe oud je ook bent
zij is en blijft de enige
die jou vroegste vroeger kent.*

*Zij zorgt dat je groot wordt
en dan laat ze je gaan.
Maar als je achterom kijkt,
zal ze er steeds weer voor je staan.*

Pasen

De Paasklokken zijn weer door ons land getrokken. Nu is het terug wachten tot volgend jaar om verwend te worden met lekkere paaseieren.



Eerste BBQ

Zon, goed gezelschap en de geur van vlees op de grill... Dat doet je toch verlangen naar de zomer.



Vorbije activiteiten

Genieten van het vroege ochtendzonnetje!

Zalig genieten was het op een woensdagochtend begin juni met een heerlijk ontbijt op ons (overdekt) terras. We hadden niet alleen tijd om rustig wakker te worden, maar ook voor een uitgebreide babbel. "Voor ons zou het elke dag zo mogen zijn", klonk het nadien.



Pannenkoekenfeest

Eerst doen we bloem
in een grote kom.
Daarna komen de eitjes
vraag me niet waarom.
De melk erbij en kloppen
zo hard als je maar kan.
En daarna mag je stoppen
en pak dan maar een pan.

Dan gaat het deeg
in een hete pan.
We bakken snel
een superpannenkoek en dan
gaan we lekker smullen.
We eten om het meest.
Ons buikje lekker vullen
op dit pannenkoekenfeest.



Onze vrijwilligers kunnen super goed pannenkoeken bakken!
Vooral deze met bruine suiker zijn overheerlijk.
Een gezellige namiddag met een kopje koffie, meer moet dat
toch niet zijn.



Vorbije activiteiten

Koekenbak

*Soms denk ik: "Wat is een vriend?".
Maar dan zeg ik: "Een vriend is iemand die het laatste koekje met me deelt."*

- Cookie Monster



Heropening Zeezicht

Woonenheid Zeezicht heeft zijn heropening kunnen vieren. Om de dagtaal feestelijk aan te kleden, gingen een aantal bewoners verse bloemen halen en maakten ze een stop bij de dierenafdeling. Net voor de middag was het dan zo ver, de bewoners mochten de nieuwe gang officieel openen en genieten van een hapje en een drankje.



Vorbije activiteiten

Ohlalala frietjes, ze komen goed van pas!

Wat eten we vandaag?
Wat is een feest op onze maag?
Frietjes natuurlijk.
Je prikt ze op je vork of je eet ze met je hand,
Met een lekkere saus of puur natuur.
Ze smaken overheerlijk en lekker krokant.
De frituur blijft in Vlaanderen de plaats bij uitstek.
Waarom eens niet onze brasserie omtoveren tot een frituur.
Een goede frikandel, een bitterbal, een loempia of garnaal-
en kaasballetjes.
Er is voldoende keuze voor iedereen.



"Lekkere frietjes van de frituur met een goeie kwak mayonaise"



"Een lekkere frikandel, een garnaalballetje en loempia. Njam njam krijg er al zin in..."



Vorbije activiteiten



"Nergens smaakt de friet beter zoals in eigen land."



Vorbije activiteiten

Zonovergoten weer

Tijdens de zonnige dagen hebben we alle middelen optimaal benut om met de bewoners naar buiten te kunnen gaan. We zaten op het balkon en maakten er een gezellige namiddag van met verse limonade en zomerse muziek. Ook trokken we er vaak samen op uit met de rolstoelfiets of te voet. Dit uitje kan, gezien onze ideale ligging, ook steeds gecombineerd worden met een bezoek aan het prachtige strand van De Panne. En om de dag ideaal af te sluiten, maakten we een pitstop bij verschillende lokale horecazaken om even uit te rusten.



Vorbije activiteiten

Wat eten we vandaag?

Croques Croques Croques! Op vraag van enkele bewoners deden we in de maand juni nog eens een croque monsieur avond. Wat hebben we allemaal gesmuld.

Tijdens het bereiden stelden we ons de vraag: 'Van waar komt de naam "croque monsieur" nu toch?'

Een Franse bakker had op een dag geen stokbrood meer, en ging toen zelf brood bakken. Een klant vroeg hem waar zijn ham vandaan kwam. Hier antwoordde de bakker mee door naar de slager te wijzen, en te zeggen dat het van die 'monsieur' afkomstig was. Zo kwam dus de naam 'Croque Monsieur'.

Een heerlijke zelfgemaakte croque monsieur op ons bord en weer wat wijzer!



Voorbije activiteiten

Eén voor allen, allen tegen vallen

In de week van 19-25 april stond de 10de week van de valpreventie op het programma. Vallen is een veelvoorkomend probleem, vooral onder de oudere populatie en kan ernstige gevolgen hebben. Dit jaar gingen de activiteiten door in onze eigen bubbel. Wij deden met heel het woonzorghuis mee aan volgende activiteiten; zitgymnastiek, een gezond en stevig ontbijtbuffet, uitgestippelde wandeling, schoenenrij maken met de schoenen van de bewoners. Op vrijdag deden we ook een hindernissen parcours voor medewerkers en bezoekers.



Assistentiewoningen Kalmburg

Wanneer de zon tevoorschijn komt...

Deze residenten van de assistentiewoning Kalmburg hebben de zon en elkaar al gevonden. Het is toch fijn om goede burenen te hebben waarmee je regelmatig eens kan bijpraten.



Van dichtbij

In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of bepaalde thema's met de lezer te delen. Deze keer is deze gelegenheid voor de heer Willy Rosseel bewoner van het woonzorghuis.

Willy Rosseel

Thema: Bakkerij Rosseel

Hoe lang was u bakker?

Ik was bakker van mijn 16 tot 58 jaar. Ik begon onder leercontract bij mijn ouders in de bakkerij. Samen met mijn broer Germain nam ik de zaak van mijn ouders over.

Had jullie bakkerij ten tijde van de tweede oorlog hieronder te lijden?

Ik was toen nog kind, maar kan me hierover nog veel herinneren. De bakkerij werd in beslag genomen door de Duitsers, maar wij mochten er toen blijven werken. Mijn vader werd toen ook gevangen genomen omdat er witte bloem te vinden was.



Hoe zag je dag er uit?

In het seizoen zag mijn werkdag er zo uit:

1 uur 00: De ovens werden met kolen opgewarmd. Voor 24u mochten we niet beginnen van mijn vader.

1 uur 30: we gingen brood bakken.

9uur: Tegen dan waren de pistolets en broden afgekoeld en gingen we met twee bakfietsen de bestellingen afleveren. We gingen voornamelijk naar hotels zoals Mon Bijou, de Excelsior, hotel Cécile, ...

In de namiddag hadden we rond 15u00 gedaan en waren we vrij.

Op je 58 ging je met pensioen? Wat gebeurde er toen met de bakkerij?

Deze werd verdergezet door mijn zoon.

Assistentiewoningen Zeegalm

Eucharistievieringen

Wegens het versoepelen van de coronamaatregelen kunnen de pastorale medewerkster Marleen en de aalmoezenier Dominiek de residenten van de assistentiewoning opnieuw van eucharistievieringen voorzien.



Denksport

Zomer

X	E	O	O	F	G	X	S	M	E	O	L	B	G	I	X
O	R	S	D	E	B	E	G	V	X	L	B	Z	E	F	S
F	O	Z	E	B	L	K	S	J	K	F	E	I	M	R	P
Z	H	O	O	Z	O	K	R	E	U	E	T	B	N	O	Z
H	L	N	R	A	W	G	J	W	M	N	B	A	U	E	X
B	O	N	P	N	F	H	C	B	A	W	F	R	A	X	K
M	S	E	M	D	M	F	C	K	W	Q	L	B	B	D	L
E	A	B	M	K	T	X	A	Z	J	N	G	E	R	O	E
O	R	R	F	A	Q	V	Y	O	K	Q	U	C	H	M	M
L	A	I	I	S	B	S	T	N	S	R	O	U	R	E	E
B	P	L	M	T	B	L	U	N	P	B	P	E	V	U	N
E	T	M	P	E	R	C	J	E	O	U	N	S	O	R	N
N	N	P	U	E	V	I	V	N	W	A	R	M	J	Z	O
N	F	R	D	L	B	Q	P	Q	X	O	N	W	S	B	Z
O	E	D	N	A	R	T	S	I	X	F	G	V	P	K	I
Z	Y	N	Z	O	M	E	R	G	S	E	I	Z	O	E	N

Barbecue	Bij
Bloem	Parasol
Seizoen	Strand
Vakantie	Warm
Zandkasteel	Zee
Zomer	Zon
Zonnebloem	Zonnebril
Zonnemelk	Zonnen



Qader's blog

Rode duivels

Nu alle mensen als 1 man achter de Rode Duivels staan, dan doe ik met hen mee! Ik speel namelijk zeer graag met een bal en volg gepassioneerd dit EK. Voetballen kan ik als de beste. Ik zou waarschijnlijk zelfs meer doelpunten kunnen maken dan die Kevin De Bruyne...



Poot in de hand



Wanneer Qader naar wooneenheid Zeezicht op bezoek gaat, loopt ze meteen naar de kamer van Werner. Die twee hebben een zeer goede band, wat mooi is om te zien. Werner heeft zelf zeker 6 honden gehad en Dolly is deze die hij zich het best herinnert. Ze was een Duitse schaper en de enige grote hond die Werner gehad heeft, anders waren het kleine straathonden en een teckel. Eén van de redenen dat Werner Dolly goed in zijn herinneringen bewaard heeft is omdat ze wel een stootje uitstak. Zo had Werner zijn vrouw een mooie kip gekregen van haar vader en had ze deze op het aanrecht laten liggen. Dit met het idee om ze de volgende dag te braden. Toen Werner opstond zag hij precies iets vreemd in Dolly haar mand liggen. Je kan het wellicht al raden... De hond had in de loop van de nacht de kip van het aanrecht geplukt en enkel maar een poot overgelaten voor het ontbijt.

Thuisverplegingsdienst

***Tijd voor (ver-)zorgen.
Tijd om echt te luisteren.
Tijd om nabij te zijn.***



St Bernardus
thuisverpleging

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren

☎ 0475/54 86 94

✉ thuisverpleging@sint-bernardus.be

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald) Koksijde.

In de kijker

Deze editie zetten we onze vrijwilligster Manuella in de kijker. Zij ondersteunt de medewerkers van Zeezicht tijdens de maaltijdzorg. Van 2000 tot 2012 was Manuella een zorgkundige hier in het woonzorghuis. Wegens medische redenen is ze uitgevallen en besliste ze in te zetten op vrijwilligerswerk. Aangezien ze veel bewoners hier kent en haar collega's wat miste, was het voor haar een logische keuze om bij ons vrijwilligerswerk te doen. De ouderenzorg is iets wat in haar zit, zegt ze. Het leuke aan de maaltijdzorg is dat ze veel bewoners ziet en ondertussen een praatje met hen kan doen. Een glimlach en blik van herkenning, daar doet ze het voor!



De familiehoek

TIP



MET DE HEROPENING VAN DE HORECA VERWELKOMEN WIJ
GRAAG DE BEWONERS EN HUN FAMILIE TERUG IN ONZE
BRASSERIE.

DEZE IS ELKE DAG OPEN VAN 13U30 TOT 17U.

ZOEKERTJE

Met deze warme dagen is het belangrijk om onze bewoners te beschermen tegen de mooie zon. U kunt ons daar ook bij helpen. Heeft u nog zonnehoedjes op overschot? Dan zijn ze bij ons meer dan welkom!



VOOR DE BOEKENVERSLINDERS...

Beste bewoner, bent u een boekenverslinder? Neem dan contact met de begeleider wonen en leven van uw wooneenheid. Wij halen voor u de boeken die u wenst. Voor mensen met een wat verminderd zicht, zijn er boeken gedrukt in grote letters en audioboeken.



Humorhoekje

Een vrouw uit Kortrijk staat aan het vuur worst in de pan te bakken.

Zij snijdt de twee uiteinden eraf.

Vraagt de man :

- *Keppe..... waarom snij je die 'topjes' af op het einde van die worsten?*

De vrouw antwoordt:

- *Dat ik het begot niet weet. Ik moet het vragen aan ons moeder, die deed dat ook altijd...*

En ze gaan naar haar moeder.

- *"Moeder" vraagt ze.... waarom snij je die 'topjes' af op het einde van de worsten?*

- *"Wel schat " zegt haar moeder: we gaan dat moeten aan ons bomma vragen, die deed da ook altijd...*

De dag daarop, iedereen naar de Bomma.....

- *"Bomma??" vragen ze.... waarom snij je die 'topjes' af op het einde van de worsten?*

- *"Ooooooh, jaa... die 'topjes...." zegt de Bomma.... Dat weet ik niet meer hoor, maar ons mémé deed dat ook altijd. We gaan het aan haar moeten vragen...*

- *Ons Mémé? Ze is 102 jaar....*

- *Het is gelijk - roepen ze, we willen het weten....*

Iedereen naar 't rusthuis...

Bij de Mémé in 't rusthuis aangekomen vragen ze onmiddellijk....

- *Metje... waarom snij je die 'topjes' af op het einde van de worsten?*

Metje is al een beetje doof....

- *"Wablieft" roept ze.*

- *Metje, waarom snij je die 'topjes' af op het einde van de worsten?*

- *"Wat ? " roept Metje... Bakken jullie nog altijd in dat klein pannetje?!"*

Dit is Barry, hij werkt sinds de corona crisis vanuit huis 😄



We hadden ons klaargemaakt om te vertrekken naar het oudejaarsfeest. We lieten het nachtluchtje branden, zetten het antwoordapparaat aan, hingen een handdoek over het kooitje van de parkiet en lieten de kat uit. We belden een taxi... en toen deze er aan kwam gingen we naar buiten. Van zodra we buiten kwamen schoot de kat terug naar binnen. We wilden haar niet binnen sluiten daar ze het op de parkiet gemunt had. Mijn vrouw ging al in de taxi zitten terwijl ik achter de kat aan moest. De kat rende de trap op en ik zette de achtervolging in. Mijn vrouw, die in de taxi zat te wachten, wou niet dat de bestuurder wist dat het huis verlaten zou zijn vannacht. Dus zei ze tegen de chauffeur: "Hij is nog even naar boven om mijn moeder een goede nacht te wensen...." Wat later dook ik uiteindelijk ook in de taxi: "Sorry dat het zo lang duurde" zei ik "maar die stomme trut had zich verstopt onder het bed. Ik heb haar met een kapstok moeten porren om haar er onderuit te krijgen. Dan wou ze weglopen maar ik heb haar bij haar nekvel gegrepen. Dan heb ik haar in een deken moeten draaien om te voorkomen dat ze me zou krabben! Maar 't is gelukt, ik heb haar uiteindelijk beneden gekregen en in de kelder gezwierd! Hopelijk schijt ze vannacht weer niet op de patatten!" Er viel een oorverdovende stilte in de taxi.

Verjaardagen

Bewoners woonzorghuis

JULI

Rosine Galafassi	03/07
William Devos	04/07
Lizy De Coster	13/07
Yvonne Alderweireld	14/07
Denise Kockempoo	15/07
Jacqueline Ampe	19/07
Marie Jeanne Withouck	19/07
Simonne Christeyns	30/07

AUGUSTUS

Werner Lefranc	03/08
Jean-Baptiste Van Bockstaele	04/08
Paul Debaeke	21/08

SEPTEMBER

Edith Rodenbach	06/09
Godelieve Demeulemeester	07/09
Patrick De Vliegheer	07/09
Anny Matthijs	12/09
Maria Vanrenterghem	15/09
Rita Mus	16/09
Jozef Neyrinck	20/09

Bewoners assistentie woningen

JULI

Frans Vanhove	09/07
Richard Desmicht	10/07
André Leune	24/07
Bertha Vilain	26/07

AUGUSTUS

Johan Delie	05/08
Maria Braem	08/08
Denise Brysse	08/08
Arthur Vandeputte	15/08
Janny Jeunehomme	17/08
Lucienne Laplasse	18/08
Irena Dejaegher	22/08

SEPTEMBER

Rita Vanmoortel	11/09
Gilbert Salome	23/09
Marguerite Mahieu	26/09

Medewerkers

JULI

Jeffrey Capoen	03/07
Evita Bertels	05/07
Kaatje Mussly	06/07
Brigitte Denorme	14/07
Marina Pladys	19/07
Kane Louagie	20/07
Aline Delie	20/07
Tamara Lefranc	29/07
Mike Lehouck	31/07

AUGUSTUS

Katrien Meire	01/08
Segolen Guillois	12/08
Birgen Paepe	12/08
Jan Deprez	13/08
Sabrina Dhondt	16/08
Katy Dewachter	20/08
Evelien Roelens	23/08
Isabelle Delacauw	24/08
Sabien Adriansens	25/08
Melany Bartholomeus	27/08
Vanessa Degrave	31/08

SEPTEMBER

Nele Dubron	02/09
Tatiana Casula	04/09
Daphne Clays	08/09
Sofie Hillebrandt	09/09
Geert Decorte	09/09
Pascal Bourgois	15/09
Céline Wantellet	18/09
Inne Selleslaghs	22/09
Isabelle Borrey	22/09
Marleen Ingelbeen	23/09
Pascale Schyns	24/09
Gudrun Nollet	24/09
Frank Vanfleteren	25/09
Valerie Roose	27/09
Els Danneels	29/09
Evelien Tahon	30/09

Vrijwilligers

JULI

Christiane Maeckelberghe	07/07
Manuella Goderis	13/07
Andrea Crombez	19/07
Roos Decoutere	31/07

AUGUSTUS

Marleen Detaellenaere	13/08
Anita Lagast	16/08
Francois Verbeiren	16/08
Alex D'erbee	17/08
Wilfried Allewaert	18/08
Denise Legein	31/08

SEPTEMBER

Paul Mahieu	04/09
Ronny Dumon	09/09
Ilse Dewilde	11/09
Jan Claes	17/09
Jean Paul Blomme	18/09

Pastoraal

Hoop

"Geen twee mensen zijn gelijk. Ze verschillen van geslacht, leeftijd, begaafdheden, karakter enzovoort. Zo hebben ook geen twee mensen dezelfde levensbeschouwing en geloven ze niet op dezelfde manier, zelfs al behoren ze tot dezelfde religieuze traditie of geloofsgemeenschap. Iedere mens dient God op zijn manier en leert – of kan leren – van de manier waarop anderen God of de wereld dienen", zegt Hendrik Hoet.

Vanuit dit oogpunt werd er door Baeke een comparatief empirisch onderzoek gedaan, met daarbij het multiculturalisme en de multireligiositeit, daar deze prominente karakteristieken geworden zijn van onze samenleving. Gedurende dezelfde periode maakte ook de biomedische technologie een sterke ontwikkeling door. Belangrijke ethische vragen en uitdagingen zijn een gevolg. Wat vanuit de bredere multiculturale en multireligieuze studie naar boven kwam, is dat bij elke mens hoop hét verschil maakt.

De studie en ervaringen leren dat hoop een verschil maakt in het leven van mensen, in hun wil en kracht om het leven te kunnen leven zoals het is. Een hedendaagse definitie van hoop wordt gegeven door Farran, Herth en Popovich, drie clinical nurse specialists die belangrijk onderzoek deden naar het belang van hoop. Zij omschrijven hoop als volgt: 'Hoop is een fundamentele ervaring van het menselijke bestaan die functioneert als een wijze van voelen, denken en doen en als een manier waarop iemand verbonden is met zichzelf en de wereld. Hoop heeft het vermogen om flexibel te zijn in verwachtingen. Als het verhoopte goed geen werkelijkheid wordt, kan hoop nog steeds aanwezig zijn'.

De hoop is dus een fundamentele ervaring van het menselijke bestaan, waardoor het vanzelfsprekend is dat elke mens hoopt (en wanhoopt). Hopen is een universeel gegeven dat in verschillende culturen anders beleefd kan worden. Het is een wijze van voelen, denken én doen. Hopen is dan niet gelijk te stellen aan positief denken of optimisme, het betreft de hele mens en raakt zijn bestaansgrond.

Hoop kan verder gaan dan het zuiver immanente. De ultieme hoop is transcendent. Voor de gelovige mens is de ultieme hoop God. Voor andersgelovigen of nietgelovigen is de ultieme hoop de betekenis die ze geven aan het leven voorbij de grenzen van het particuliere menselijke bestaan. Hoop is in dat opzicht sterk verbonden met zingeving. Wanhoop met een gebrek aan zin. Een van de grootste opdrachten is het vinden, vasthouden aan een bron van transcendentale betekenis. Elke mens moet uitmaken of er voor hem een ultieme betekenis is voorbij de horizon van de menselijke bestaansgrond.

Hoop is een weerbaarstig existentieel gegeven, vertaalbaar op spiritueel of religieus vlak, dat kwetsbaar is in crisis maar zich kan aanpassen aan veranderde toekomstperspectieven. Hoop hangt samen met betekenis geven en vinden en is in die zin cruciaal in situaties van menselijk lijden. De hoop is meer dan een aanwijzing voor een gemoedstoestand. Hoop is een existentiële motor die kwaliteit van leven, integratie en aanvaarding kan teweeg brengen. Precies daarom is het een taak aan elk van ons om te luisteren en met elkaar om te gaan met hopen hoop.

(bron: Dr. G. Baeke en A. Vandenhoeck)

TERUGBLIK PASTORALE ACTIVITEITEN

Palmzondag

Dit jaar kon er vanwege de coronamaatregelen nog geen palmviering opgedragen worden, maar we waren wel in de mogelijkheid om palmtakjes te laten wijden door onze aalmoezenier.

De bewoners waren heel blij om dit jaar terug een echt gewijd palmtakje te kunnen ontvangen.

Symbolische Betekenis : Palmtakje

Het palmtakje wordt op het kruisbeeld gestoken

Het is een symbool van overwinning

En van vrede en voorspoed.

Daarmee geven wij aan :

De echte palm van de overwinning

Hebt U, Jezus, behaald

door voor ons te sterven op het kruis

En : geef vrede en voorspoed aan dit huis

Pastoraal

Pasen: gebedsmoment op iedere leefgroepbubbel



Eucharistievieringen

Vanaf de maand april werd er iedere dinsdag een eucharistieviering opgedragen voor de bewoners per leefgroepbubbel.

Veel bewoners keken ernaar om eindelijk te mogen deelnemen aan een live eucharistieviering weliswaar zonder een communie te kunnen ontvangen maar niettemin was het een intens gebeuren.

Wie meimaand zegt, zegt ook Mariamaand.

Dit hebben we kunnen vieren wederom op de leefgroepbubbels en bij het einde van de viering lazen we de volgende brief voor van een grootmoeder tot Maria.

Goede moeder Maria,
Ik zou u willen zeggen vandaag
Hoe bezorgd ik ben voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Ze leven vaak zo anders dan ik gedroomd heb:
Ze leven voor andere waarden
En volgens andere normen.
Ze gaan hun eigen wegen
En soms versta ik niet
wat ze antwoorden op mijn vragen.
Het zijn goede kinderen,
Maar hun geloof is zo anders
Dan wij vroeger leerden
Goede moeder Maria,
Gij zult mijn zorgen wel verstaan:
Ook uw zoon ging andere wegen dan gij gedroomd had,
En ook zijn woorden klonken soms zo vreemd.
Zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Blijf bij hen als het kruis komt,
Laat hen nooit alleen.
Mogen zij, door alles heen,
Uw zoon ontdekken
En de kracht van zijn vergevende liefde.
Amen



AGENDA

Eucharistievieringen:

Iedere dinsdagnamiddag word er op de wooneenheden een mis opgedragen door onze aalmoezenier E.H. Dominiek Vercruysse
Zeezicht: dinsdag 6 juli en 3 augustus
Duinroos: dinsdag 13 juli en 17 augustus
Kykhil en De Kelle: dinsdag 20 juli en 10 augustus
Zeebries: dinsdag 27 juli en 24 augustus

15 augustus **OLV Hemelvaart**

20 augustus **St Bernardusfeest**

Dit vieren we terug met een feestmaaltijd. In de namiddag een gebedsviering en daarna gezellig samenzijn met een hapje en een Sint-Bernardusbiertje genietend op wat accordeonmuziek.

Wandeling Crypte

Bij mooi weer wordt er met de bewoners die graag willen bidden individueel of in kleine groep gewandeld naar de Crypte.

Pastoraal

Vastenacties:

Tvv van
Bob Dioulasso / Burkina Faso
Project zusters Bernardinnen

Ter ondersteuning van kinderen met een handicap, en in het bijzonder zij die lijden aan epilepsie.
Onze oprechte dank voor uw trouw, financiële steun aan onze zusters in Afrika.
Zo zijn we verbonden met hen én met elkaar.
Met vele groeten.
Zr Lieve en Zr Noëlla.

Dank u wel aan alle mensen die de vastenactie gesteund hebben door wafeltjes en wijn te kopen. De opbrengst bedraagt 534 €



ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES

Mevrouw Louise Steenput

° geboren op 18 september 1933
+ overleden op 29 december 2020
Echtgenote van de heer Jacques Langelet

Mevrouw Marcella Herrewijn

° geboren op 3 augustus 1925
+ overleden op 16 maart 2021
Weduwe van de heer Gerard Laplaese

De heer Jean Bruno

° geboren op 20 maart 1935
+ overleden op 17 maart 2021
Echtgenoot van mevrouw Nelly Meert

Mevrouw Claudine Gandibleux

° geboren op 17 november 1948
+ overleden op 17 maart 2021
Weduwe van de heer Charles Le Nouvel

De heer Raymond Vantournhout

° geboren op 13 december 1928
+ overleden 11 april 2021
Weduwnaar van mevrouw Anna Veenstra

Mevrouw Maria Benteyn

° geboren op 24 december 1936
+ overleden op 16 april 2021
Weduwe van de heer Marcel Debeerst

Mevrouw Jeanne Unzell

° geboren op 15 februari 1925
+ overleden op 12 mei 2021
Weduwe van de heer Robert Cornette

De heer Serge Haeck

° geboren op 31 oktober 1947
+ overleden op 12 juni 2021

Mevrouw Maria-Louisa Amandels

° geboren op 16 mei 1923
+ overleden op 12 juni 2021
Weduwe van de heer Robert Schoolaert

Bouwen aan de toekomst

In deze rubriek lichten we u de huidige stand van zaken van het bouwproject toe.

Beste bewoner en familie,

In deze bouwrubriek geven we u graag opnieuw wat meer informatie omtrent de huidige stand van zaken. Wat het woonzorghuis betreft spreken we enkel nog over wat finishing touches op de wooneenheden. Hieronder een kleine samenvatting over de afgewerkte zaken.



Het nieuwe logopedie-bureau op het gelijkvloers is klaar voor gebruik. Onze logopediste kan in deze akoestisch geïsoleerde ruimte op een optimale manier haar logopedie geven aan de bewoners.

Het nieuwe kapsalon is reeds in gebruik en alle coronacoupees zijn daarmee de deur uit!



Het vaste meubilair is geplaatst in het nieuwe bureau van de dienst boekhouding. Zij zullen weldra deze ruimte in gebruik nemen. De vergaderzalen zijn ook volop in afwerking. Zaal Pier Kloeffe is reeds klaar en in gebruik. Voor vergaderzaal Eugenie Terlinck-Baelden wachten we nog op het vast meubilair.



Bouwen aan de toekomst

Op het 1ste, 2de en 3de verdiep zijn de nieuwe ruimtes grondig gepoetst en klaar voor gebruik. Zo zijn deze diensten voorzien van een nieuwe dienstruimte, badkamer en logistieke ruimte. Met de opening van de gangen zijn de zithoeken terug voorzien van het nodige meubilair. Met deze zomertijden werd op het balkon het tuinmeubilair geplaatst.



Omwille van de werken aan het centrum voor dagverzorging zal onze tuin deze zomer deels een werfzone zijn. We zullen op het resterende gebied van de tuin tuinmeubilair plaatsen zodat de bewoners buiten een frisse neus kunnen halen.

De ruwbouw van het centrum voor dagverzorging staat er reeds en deze is nu winddicht. Alles loopt hier op schema en in november zullen we hier de eerste mensen kunnen verwelkomen.





St Bernardus

woonzorghuis